

STRIJD KREEET

OFFICIEEL ORGAAN VAN HET LEGER DES HEILS IN NEDERLANDSCH-INDIË

GEORGE L. CARPENTER, Generaal.

WILLIAM BOOTH, Stichter

A. C. BEEKHUIS, Terr. Kommandant.

41ste JAARGANG No. 4.

Internationaal Hoofdkwartier :
101 Queen Victoria Street, Londen E. C.

APRIL 1940

Territoriaal Hoofdkwartier
voor Ned.-Indië : Javastraat 16, Bandoeng.

PRIJS 10 CENT.

INNERLIJKE ONTFERMING

„—En Jezus uitgaande, zag een groote schare en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen.”

Matth. 14 : 14.

EN

PRACTISCH HULPBETOON

VCORAL den laatsten tijd wordt onze sympathie en ons medegevoel vaak opgewekt en onze harten zijn bewogen, als wij lezen omtrent het lijden van velen. Vaders en zonen, die een eervol doch thans zeer gevaarlijk beroep uitoefenen, vinden hun dood in de golven. Vrouwen en kinderen, onschuldig aan al het geharrewar op politiek gebied, verkeeren menigmaal in doodsgevaar, moeten vluchten voor den naderenden vijand.

Ons hart krimpt ineen, als wij lezen, dat zooveel kinderen gestorven zijn ; de oorzaak : ontbering en koude. Hier baten geen krokodillentranen, hier baat geen „ach en wee” geroep. Hier moet geholpen worden ; de hongerigen moeten gevoed, de naakten gekleed, de zieken verpleegd.

Practische sympathie is noodig en niet tevergeefs wordt een beroep gedaan om te helpen naar vermogen. Doch telkens blijkt méér dat de nood nog steeds grooter is dan de geboden hulp ; waar het op aan komt is een *directe* en *voortdurende* aanvoer.

Ook het Leger des Heils heeft een aandeel in het aanbrengen van hulp. Het vraagt naar ras noch landaard. *De nood is de roepstem*, waar die nood dan ook gevonden wordt, zoowel op het slagveld als in de ziekenhuizen, voor soldaten en burgers, voor ouden van dagen en pasgeborenen en alle leeftijden hier-tusschen, getuige onze kinderhuizen voor jongens en meisjes, onze maatschappelijke inrichtingen enz.

Men vraagt : „Vanwaar moet de geldelijke steun komen, die voor dit werk noodig is ?” Het Leger des Heils volgt het voorbeeld van zijn Zender, Jezus Christus. Bij de voeding van de groote schare, waar nevenstaande plaat ons aan herinnert, zien wij den jongen, die zijn lunch, uit een paar brooden en vischjes bestaande, overgeeft in de handen van Jezus. Het klinkt Zijn discipelen ongelooflijk in de ooren als Christus hun gebiedt de menschen in groepen te verdeelen voor een maaltijd. Wat ? Zóóveel menschen en zóó weinig voorraad ! Ja — maar in de handen van den Meester wordt de kleine gave gezegend en gebruikt om duizenden te voeden !

Als u de geschiedenis hebt gelezen van onzen Stichter, William Booth, zal het u zeker treffen, dat er veel overeenkomst bestaat tusschen de praktische sympathie van onzen Heiland en die van zijn nederigen volgeling.

Innerlijke ontferming leidt tot praktische hulp, tot praktische daden. En het zijn niet steeds de groote giften, die ons daartoe in staat stellen, hoewel — God weet het — wij deze best konden benutten, doch de kleine gaven, soms zelfs het penningske der weduwe, welke den Heer worden aangeboden, omdat men niet meer heeft om te geven !

Bij ervaring kennen vele Christen-arbeiders het gevoel der discipelen als hun gevraagd wordt handelend op te treden, om den nood der menschen — geestelijk zoowel als stoffelijk — te helpen lenigen. In eigen kracht, met eigen middelen, die gansch ontoereikend zijn, roepen zij uit : „*Waarmede en hoe* zullen wij hen kunnen voeden ?” Laat ons niet vergeten het wonder door Jezus verricht en de middelen, die Hij daartoe gebruikte. Hij is nog steeds de Algenoegzame in onverwachte omstandigheden en maakt ook nog heden gebruik zelfs van het kleine en geringe, dat wij hebben te geven.

Het komt er echter op aan, dat wij het vrijwillig in Zijn hand geven. Weet gij bij ervaring, dat het zaliger is te geven dan te ontvangen ? Indien niet, probeert u het dan eens !



.....„Hier is een jonksken, dat vijf gerstebrooden heeft en twee vischjes ; maar wat zijn deze onder zoo velen ?

En Jezus zeide : Doet de menschen nederzitten ! En er was veel gras in die plaats. Zoo zaten dan de mannen neder, omtrent vijfduizend in getal.

En Jezus nam de brooden en gedankt hebbende, deelde Hij ze den discipelen, en de discipelen dengenen, die nedergezeten waren, desgelijks ook van de vischjes, zooveel zij wilden.

En als zij verzadigd waren, zeide Hij tot Zijne discipelen : Vergadert de overgeschotene brokken, opdat er niets verloren ga ! Zij vergaderden ze dan en vulden twaalf korven met brokken van de vijf gerstebrooden, welke overgeschoten waren dengenen, die gegeten hadden.”

Johannes. 6 : 9-13.

DOOR MEVROUW LT.-KOLONEL J. H. RIDSDDEL.

